



Inspirerende ontmoetingen

Andere manieren van leven ontdekken, luisteren naar getuigenissen van andere mannen, solide vriendschappen opbouwen.

Een plus voor het leven

De confrontatie aangaan met jezelf, met God en Sint-Jozef, patroonheilige van werkenden en vaders.

Een nieuwe start

Keuzes maken, jezelf motiveren, prioriteiten stellen, evenwicht vinden tussen werk en privé, vol goede moed verdergaan.

Vanwege de coronamaatregelen, wordt de Sint-Jozefstocht 2021 gesplitst in kleinere groepen, verspreid over het Vlaamse land. Op die manier spreken we van lokale tochten.

Een route van 15 à 20km.

09.00 Verzamelen in de abdijkerk (Abdijstraat 6, grote parking)
09.30 uur Eucharistieviering (beperkt 15 personen, vanwege COVID-19)
Meenemen: Goede stapschoenen aan je voeten, gepaste kledij!
We stappen in groepen van vier, met een voldoende afstand onderling.

Onderweg

- lofprijzing (app EmmaSongs/bundel 'Hij Leeft')
- een kort onderricht op smartphone (we voorzien een bluetooth luispreker)
- een deel in stilte voor verwerking
- een uitwisselingsmoment à 4
- lunch (zelf meebrengen, ook drank)
- voor wie wil: sacrament van de verzoening, een priester wandelt mee
- gewoon babbelen
- rozenhoedje onderweg; voor elkaars intenties
- eindigen bij de abdij met een korte dankzegging, ten laatste om 16.30 uur.

Aanmelden

<https://sint-jozefstocht.be/inschrijven/>

Nodig ook mannen uit je omgeving uit!



Onze geschiedenis

In 2010 wilden de initiatiefnemers de vreugde delen van herbronnen en bidden tijdens trektochten met vrienden. Sindsdien is het aantal deelnemers gestaag gestegen. De mannen weten waarom.



Onze visie

De wandeltocht richt zich tot alle mannen, vaders en echtgenoten van alle generaties, ongeacht hun fysieke of sociale toestand, of ze nu gelovig of zoekende zijn. Er is licht aan het einde van het sparrenbos.



Onze ervaring

Dit initiatief werd opgestart door leken, leden of vrienden van de Gemeenschap Emmanuel in België. Zij beleven de aanwezigheid van Jezus in hun leven, elke dag opnieuw.

*Als je snel wilt stappen, stap dan alleen;
als je ver wilt stappen, stap dan met anderen (Afrikaans gezegde)*

Info: sint-jozefstocht.be